

EKEREN : DE BUNT 13 september 2020

Dag allemaal!

Niemand -ook ik niet- had gedacht dat ik hier vandaag nog zou staan om jullie te danken!

Corona is Spaans en betekent: Kroon. Jullie spanden tegen zoveel boosheid en vernietiging een tegenkroon van goedheid, van solidariteit.

In El Salvador werd ook op 14 maart de lockdown afgekondigd -veel strenger dan hier. Leger en politie controleerden alles en iedereen en voor alles en nog wat moesten de nodige toelatingen aangevraagd worden. Scholen, markten, fabrieken, bedrijven, grenzen, luchthaven: alles ging op slot. Armoede troef! Enige financiële tegemoetkoming -zoals in België- bestaat niet in El Salvador!

Onze mensen in El Zaité, die moeten overleven met klusjesdienst, hadden plots helemaal niets meer. Onze moeders gingen normaal naar de stad om huis na huis te vragen om te mogen wassen of strijken. Zwaar onderbetaald werk maar ze hadden dan toch nog iets. En nu niks meer. Corona maakt de armen nog armer.

De ondervoeding van de kinderen van El Zaité hadden we -ook mede dankzij jullie steun- onder controle gekregen. Zoals jullie weten krijgen ze tweemaal per dag een gezonde voeding. Corona deed iedereen honger lijden: de gezinnen, de alleenstaande ouderen, de zieken... Ondervoede mensen worden het eerste slachtoffer van Covid-19. En om de massale sterfte te voorkomen zijn we gestart met de voedselpakketten. Het is voor onze kinderen in El Zaité heel belangrijk dat het hele gezin te eten krijgt en niet alleen zij want dan moeten ze delen en geraken ze weer zelf ondervoed met alle gevolgen daaraan verbonden.

Gelukkig leven we in een digitaal tijdperk en kon ik elke nacht -wegens het tijdsverschil- de ministeries bereiken. Elke dag andere beslissingen en dus elke dag opnieuw de nodige toelatingen aanvragen om voedselpakketten te mogen kopen in de enige open supermarkt in de hoofdstad en ze uitdelen huis aan huis. De voedselpakketten worden rondgedragen door mijn medewerkers met speciale vergunning. Het zijn ware helden. Rond lopen in een krottenwijk vol zieken mensen is je eigen leven riskeren. Je moet het maar doen...

Officieel zijn er in El Salvador weinig COVID_19 doden. Volgens de politici sterven de mensen van longontsteking, hartfalen en noem maar op. De werkelijkheid is wel anders. Mensen liggen op straat te sterven want in de ziekenhuizen is geen plaats, geen apparatuur, geen medisch personeel dat massaal gestorven is door gebrek aan beschermingskledij. Onze medewerkers rijden van hospitaal naar hospitaal in de hoop ergens met zieken terecht te kunnen. Meestal tevergeefs.

Gelukkig hebben we onze leerkrachten en leerlingen kunnen redden. De school is al verplicht gesloten vanaf 14 maart en zal dit schooljaar, dat eindigt eind november -niet meer mogen opgestart worden. We hebben -via bemiddeling- tweedehandse smartphones gekregen, we hebben internet. We moeten wel belwaarde betalen.

Ik heb vanuit België een heel digitaal onderwijssysteem uitgebouwd en onze leerkrachten in de nieuwe wijze van lesgeven begeleid. En het lukt goed.

Ook kan ik vanuit België de leerlingen volgen en hen stimuleren. In een krot, zelfs zonder tafel en stoel -toch nog les volgen en huiswerk maken... niet direct zo vanzelfsprekend! Zo is in El Salvador el colegio San Martin de Porres de enige school voor arme kinderen voor wie 2020 geen verloren schooljaar zal zijn. De scholen voor de rijke kinderen hebben geen problemen. Ze hebben geld genoeg voor de nodige digitale infrastructuur. Anders is het in de scholen voor de middenklasse. Daar zijn de leerkrachten massaal ontslagen. Er wordt toch geen les gegeven. En zo tast Corona ook zo de toekomst van jonge mensen aan. Door digitaal les te geven, hebben onze leerkrachten het inkomen voor hun gezin kunnen behouden en vooral ook kunnen ze thuis blijven wat voorkomt dat ze ziek worden.

Vorige week is de lockdown opgeheven. De bevolking mag weer buiten komen en gaan werken. Er is heel weinig werk want voor heel wat bedrijven, winkels, restaurants betekende Corona ook het einde van hun bestaan. De plaatselijke markten mogen weer verkopen en er is weer openbaar vervoer. Opvallend is dat de bevolking zich weinig verplaatst. De mensen hebben schrik en vooral geen geld meer. Ook de middenklasse (15% van de bevolking) is -door maanden werkloosheid- zwaar getroffen. Klusjesdienst voor onze mensen uit El Zaito bij hen is dus ook niet meer mogelijk. De kerken mogen ook opnieuw weer open. De scholen blijven gesloten. Het volgend schooljaar begint half januari. In de klas of digitaal? Dat is nog een groot vraagteken. En daarmee is verbonden hoe lang we de voedselpakketten nog moeten uitdelen. In elk geval zeker nog tot het einde van dit jaar. Of de toestand moet plots veel verbeteren...

Ondertussen is het regenseizoen volop aan de gang met de bijhorende orkanen. Vorige week de derde. Vele krotten van El Zaité werden dieperik in gesleurd. Overstromingen, slijk, de weinig wegen onberijdbaar en de bruggen ingezakt. Onderdak in de school aanbieden, mag -wegens Corona-gevaar- niet van de regering. We kopen dan maar rollen plastic om een onderdak te hebben.

Op 19 september zouden de grenzen en luchthaven open gaan. Ik vertrek daarom op 19 september in de hoop eindelijk in El Salvador te geraken.

Beste vrienden,

Wonderen bestaan echt. Jullie zijn het wonder voor El Zaité.. Jullie hebben de hongerigen van El Zaité niet aan hun lot overgelaten. Jullie hebben op vernuftige, eigentijdse, vernieuwende wijze met hen gedeeld. En zo CORONA, die als een boze koningin over de wereld probeert te heersen, een eerste opdoffer gegeven.

Heel veel dank daarvoor...

William Aragon