



HEIDEDREEF 12 2970 SCHILDE

sasel@telenet.be www.sasel.be

IBAN: BE52 7895 6637 2409

tel. 03 383 21 42

fiscaal attest

BIC: GKCCBEBB

NIEUWSBRIEF: 9 april 2020 LA SEMANA SANTA IN EL SALVADOR DE GOEDE WEEK

Beste allemaal!

1° De Salvadoranen beleven maar 2 liturgische feesten: Kerstmis en Goede Vrijdag. Een aparte Paasviering vinden ze overbodig. Goede Vrijdag is Pasen.

Onze cultuur had oorspronkelijk geen boeteprocessies, geen akelige bloederige afbeeldingen van gekruisigden. Het is ons opgedrongen, verplicht gemaakt door de Spaanse veroveraars, die ons tot het christendom 'bekeerden'. De manier van boetedoening werd ons ook opgelegd door de Spanjaarden. Is er tot op vandaag (dit Coronajaar uitgezonderd) in de wereld één land waar de 'semana santa' zo extreem met boeteprocessies wordt gevierd als in Spanje? Vaak in functie van het toerisme...

Al heel snel herkenden de indianen in het verplichte Goede Vrijdaggebeuren zichzelf, hun eigen lijden. Was de Spaanse overheerser niet als Pilatus? Wasten de Spanjaarden ook niet hun handen in onschuld zodat ze de indianen konden vernederen, geselen, folteren, uitmoorden? Was de lijdende Jezus niet het indiaanse volk zelf? Horen zij niet afgebeeld te worden op het kruis? En geeft juist niet dat eeuwenlange lijden hen de kracht -en dat tot op vandaag- te strijden voor hun recht op een bestaan? Zo wordt Goede Vrijdag meteen ook Pasen. Het geloof, de hoop, de zekerheid van de overwinning. Goede Vrijdag kon door de indiaanse bevolking aanvaard worden en werd en is een mengeling van twee culturen. Voor indianen betekenen strijd, lijden en dood altijd het begin van een nieuw leven: een overwinning. In zijn kruisdood was Jezus dus de overwinnaar. Zoals in de natuur: de tijd van het zaaien aanbreekt en de mangoboom -in El Salvador symbool van hoop- nu in dit seizoen volop vruchten schenkt.

2° Het grote gevaar -de vernietigde tegenkracht- zijn momenteel de fundamentalistische 'christelijke' Amerikaanse sekten. Ze beschikken over een enorm kapitaal van de internationale geldmacht. Slaven moeten slaven blijven... Dat betekent economische winstzekerheid. De sekten beheersen de media en verkondigen een bestraffende God. Mensen bang maken van God... je hebt ze dan wel in uw macht!

In ons pastoraal project **COM-VIVIR** (samen leven) verkondigen we juist een bevrijdende God, die vanuit het lijden en de strijd PASEN heeft beloofd in het paasgebeuren van Jezus. Vanuit die zekerheid willen we leven en werken. Het is voor ons altijd opnieuw: onze mensen overtuigen en dat vanuit de bijbel en met als voorbeeld San Romero de America. Het is een moeilijke opgave. En altijd opnieuw voorbereid zijn, psychologisch krachtig genoeg zijn om zoveel negativisme de baas te kunnen. Onze sociale strijd zit verankerd in ons Godsbeeld!!

Ons pastoraal project COM -VIVIR is dus van fundamenteel belang voor een eerlijker, sociale situatie van onze mensen maar ook voor het voortbestaan van de kern van ons geloof zelf: een bevrijdende, liefhebbende God. De katholieke kerk in El Salvador wordt aangevallen, ondermijnd door de sekten en dat op grote schaal. Die winnen terrein. Het is immers toch voor veel mensen veel gemakkelijker 'alles bij het oude te laten'. Strijden is zo vermoeiend en het duurt al zo lang: eeuwen...

De viering van semana santa is een absolute **MUST**. Het verenigt de armen in hun wil, het geeft hen de kracht om vanuit het lijden toch te blijven strijden. Dat het gepaard gaat met veel emotie... overdreven voor een nuchtere Belg... hebben we ook wel deels geërfd van de Spanjaarden. Het moest... En bovendien: we zijn Latijns-Amerikanen!! Dat er nog weinig 'puf' is om naar de 'overbodige' paasviering te komen... Iedereen is doodop van een hele week boetedoening met excessen van drankgebruik, drugs, aanvallen van extase, enz. ook een erfenis van de Spanjaarden.

De aparte viering van Pasen is dus eigenlijk 'westers'.

3° Hoe verloopt een semana santa in El Salvador?

-begin: Palmzondag Een massa wuivende mensen rond Jezus. Een hele eer Jezus te mogen 'spelen'. Eindeloze discussies vooraf... Palmtakken? In ons landbouwproject hebben we cocospalmen. Dagen vooraf moeten we ze dag en nacht bewaken. Dit om te voorkomen dat de jonge kruin uit de bomen wordt gekapt waardoor de bomen afsterven. Hoe vier je palmzondag in een CORONA lockdown? Kinderen tekenen of kleven op een blad papier palmtakjes en versieren die met de foto San Romero of een boodschap en hangen die aan de 'deur' van hun woning.



-maandag: een BELANGRIJKE dag!! De dag van de 19 duivels!!: TALCIGUINES (indiaans voor endiablados = duivels mannen). Ze symboliseren het kwade in de Spanjaarden, die volgens de indianen een hele week schijnheilig boete deden. Deze traditie is vandaag een cultureel patrimonium. De 19 duivels gaan 's morgens te biechten en zijn zo bevrijd van hun eigen zonden. Ze lopen over straat en dansen typische indiaanse dansen met tussendoor ook seksuele verwijzingen en gestes. De Spanjaarden waren dol op die indiaanse dansen en beseften niet dat ze een verdoken aanklacht waren van hun verkrachting van indiaanse vrouwen en hun opeisen van mannelijke slaven voor hun homoseksuele seksclubs. De duivels geselen de toeschouwers en lopen heel het dorp rond. Als ze terug aan de kerk komen, gaan ze voor de deur op de grond liggen en dan komt nr. 20: Jezus! Die loopt rond met een luide bel, die verkondigt dat ook de gegeselden vrij zijn van zonden. Einde van het gebeuren: allemaal samen naar de mis.



Geseling door de duivels



Jezus met zijn bel overwint de duivel

- dinsdag en woensdag: allerlei boeteprocessies -zonder ophouden!



Il. van el colegio San Martin de Porres

-witte donderdag: aanschuif bij de voetenwassing

-dinsdag, woensdag en donderdag: verzamelen en kopen van zout en kleurstof

-Goede Vrijdag: topdag



Een heel belangrijke boetedoening is het maken -op straat- van gekleurde zouttapijten. Prachtige kunstwerken!!! Begin: 's nachts om 2 uur. Boete is: in de brandende zon -met groot risico op zonnestlag- verder werken. Onderwerp: bijbelse taferelen en de strijd om het dagelijks overleven.

Lln. van el colegio San Martin de Porres werken aan het tapijt



Het tapijt moet klaar zijn 15 uur en dan mag iedereen komen kijken en bewonderen. Dan vertrekt de grote processie vanuit de kerk en stapt over alle zouttapijten. Totale vernietiging! Het offer van de makers aan Jezus, complete boetedoening van de makers!!

Tapijt van el colegio San Martin de Porres

Daarna komen de families samen. Eten overheerlijk gekonfijt fruit en de mango's van de nieuw oogst. LEKKER!!

Dit jaar: niets van dit alles. De lockdown is veel strenger dan in België!!!

William Aragon